

PENSIONÄRERNA INVIGDE LUNDAGÅRDEN

Borgåbladet 24.10.1985 skriver:

"Helge Bärlund, föreningens ordförande, betonade att föreningen nu är mycket tacksam för den nya samlingslokalen, efter det ettåriga flackande liv man fört. Stadsdirektör P-H. Nyman hade inbjudits till öppningskaffet, han berättade att han med största glädje ser att Lundagården nu redan fungerar och omtalade att projektet Lundagården hittills kostat Borgå stad ca en miljon mark."

Från och med 14.10.1985 har föreningens hemvist varit Lundagården, Alexandersgatan 11, där föreningen ännu idag håller sina möten varje torsdag. Inom föreningen verkade även detta år en studiecirkel kring ämnet "Hur man åldras", med 6 medlemmar som slutförde studierna. I en kurs, vilken behandlade problem i anknytning till åldrandet och pensioneringen deltog 14 medlemmar. Kursen arrangerades i Folkets hus i Kottby i Helsingfors.

På Lundagården ordnades många roliga tillställningar, Zaida Lindgren medverkade i sketscher utklädd till oljescheik eller till ladugårdspiga. Zaida minns också då "tipudansen" kom på modet, att 6 damer och 6 herrar framförde dansen som ett program på mötet. Zaida berättar, att även bingo var populärt, hon berättade också vitser samt höll frågesporter.

Värd att nämna i denna historik är även Misstävlingen år 1985, vilken var en skönhetstävling med utklädda herrar.

(Vid misstävlingarna är det ju nästan tradition, att kronan inte hålls på den utvalda Missens lockar, utan alltid sitter på sned. Här är det dock bilden som "sitter på sned".)



De tre valet stod emellan var Elis Bärlund, Nils Nordman, och Per-Erik Andersson. Elis Bärlund blev vald till Miss Lundagården.

Året avslutades med Julfest på Lundagården, dit även Julgubben anlände från Korvatunturi.